

NYHETSBRV **INDIEN**

utgivet av **Indienspecialisten EMPATUM**
Engelbrektsgratan 39, 114 32 STOCKHOLM Plusgiro: 460 75 60-2
Tel: 08 411 04 08. E-post: empatum@comhem.se
Redaktör och ansvarig utgivare: David Ståhl
Hemsida: <http://www.empatum.se>

Nr 1 2008

Utkommer 5 gånger per år
Fjortonde årgången

Benazir:

INTE FÖRSTA KVINNAN

I förra numret av Nyhetsbrevet skrev vi i artikeln om Benazir Bhutto:

Ett argument som ibland anfördes mot henne var att hon var kvinna: ett muslimskt land kan inte ha en kvinnlig premiärminister. Detta argument har - såvitt Nyhetsbrevet känner till - aldrig anförts mot Sheikh Khaleda Zia och Hasina Wajed i Bangladesh eller mot Megawati Sukarnoputri i Indonesien.

Det påpekas också ganska ofta i både indiska och svenska massmedia att Benazir är världens första kvinnliga ledare för ett muslimskt land. Men detta stämmer inte riktigt. Den muslimska Mamlukdynastin i Indien (1206-1388 e.Kr.), som hade Delhi som huvudstad, grundades av Aibak. Han efterträddes som sultan av sin son Iltutmish, som i sin tur efterträddes av sin dotter Raziyya (1236-1240).

Hon regerade i bara fyra år, och enligt den samtida historikern Siraj var hon

vis, rättvis och generös, en välgörare för sitt kungadöme, en skipare av rättvisa, en beskyddare av sina medborgare och en god ledare för armén. Hon hade alla de egenskaper som är önskvärda hos en kung, men hon var född till kvinna och därför var - enligt männen - alla hennes dygder värdelösa.

Hennes politiska rivaler utnyttjade argumentet att hon var kvinna, och hon kritiserades för att gå klädd i manskläder. Man försökte göra skandal av att hon vid ett tillfälle lär en hästkarl putta upp henne på hästen.

Raziyya lät prägla mynt med texten "Kvinnornas Pelare, Drottning av alla tider, Sultana Raziyya Bint Shams al-Iltutmish.

INDIENBILDEN I FÖRVÄNDLING

Vid ett seminarium den 21 januari anordnat av Svensk-Indiska Föreningen diskuterade journalisterna Pär Isaksson (Affärsvärlden) och Johan Myrsten (SvD) samt författarna Per J Andersson och Pär Janson hur Indien skildras i svenska massmedia.

Alla var överens om att vi nu är på väg bort från den gamla fattigdomsbilden, men att denna fortfarande dröjer sig kvar. I artiklar om Indiens framsteg på olika områden slutar ofta med ett "men..." och ett påpekande om att standardökningen inte är jämt fördelad. Fattigdom och problem i Indien skildras mer utförligt än i Kina - ibland får man känslan av att omvärlden inte riktigt vill ta till sig att Indien går framåt.

Pär Janson visade statistik på att det skrivs betydligt mer om Kina än om Indien.

Vad kan allt detta bero på? Här kom såväl paneldeltagarna som åhörarna - som var mycket aktiva - med olika förslag:

Det finns mer expertis på Kina än på Indien i Sverige. Universiteten spottar ut ett antal experter på det moderna Kina varje år - men inga experter på det moderna Indien (se artikel på sid X);

Det är svårare att skildra Indien. Samhället och politiken är mera komplext. Skriver man något om Indien så riskerar man att det blir fel;

Indien startar från en lägre nivå i Sverige, i motsats till Kina. De svensk-kinesiska kontakterna är äldre och intensivare (se första punkten ovan). Under 1900-talets senare hälft kom en rad negativa böcker om Indien, den första var Artur Lundkvists Indiabrand (se Nyhetsbrev nr 3/2006).

Frågan ställdes också om massmedia går före och skapar opinion och förändrar bilden av t.ex. Indien - eller agerar man svans och anpassar sig till redan existerande opinioner? På detta gavs inte något riktigt entydigt svar. Däremot konstaterades att ekonomitidskrifterna i Indiens fall har gått före.

Diskussionen var mycket livlig och inte mindre än 47 personer hade mött upp. Efter evenemanget kunde de som ville aväta en mycket god indisk middag i närvaro av indiska ambassadören Deepa Gopalan Wadhwa, som dock inte närvarade under själva programmet.

År 1240 invaderades Delhi av en armé ledd av Ikhtyar al-Din Altuniyya och Raziyya tillfångatogs. Altuniyya blev oväntat kär i Raziyya och de gifte sig. Därefter försökte de återta Delhi men misslyckades.

**GLÖM EJ ATT ANMÄLA
ADRESSFÖRÄNDRING!**
Detta gäller givetvis också
e-postadresser!



Bli medlem i Svensk-Indiska Föreningen! Sker enklast genom insättning av 150 kr (gäller för två personer) på postgiro 35 57 39-4. För studenter är avgiften 100 kr. Uppge även e-postadress.

Stockholms Universitet:

PLUGGA NÅGOT OM INDIEN? OMÖJLIGT!

Du är 20-25 år. Du har rest i Indien och tycker att landet känns spännande. Du ska börja plugga nåt på universitetet.

Du funderar: kanske specialisera sig på ett land vars roll i världsekonomin och den globala politiken ökar, kanske nån kurs som handlar om Indien.

Du bläddrar i utbildningskatalogen från Stockholms universitet. Du hittar en kurs som heter "Indologi, forn- och medelindisk inriktning" där man mest läser sanskrit. Nä, det går bort. Livet är kort, jag vill ha ett yrke i tiden. Sanskrit, liksom latin, känns förvisso spännande, men inte riktigt nutida ...

Du bläddrar vidare. Ja, men se här: "Indologi, nyindisk inriktning: hindi". Det låter modernt. Hindi är ju faktiskt ett levande modernt språk, Indiens största dessutom. Du läser kursbeskrivningen. Aha, det ingår lite historia också. Du läser "Indiens äldre kulturhistoria, 2500 f.kr. till ca 1000 e.kr...".

Du slår besviken igen kurstkatalogen och konstaterar: Stockholms universitet lär i princip inte ut något som hänt i Indien efter år 1 000 e Kr. Jo, det finns en 7,5-poängs orienteringskurs som heter Sydasien, som verkar ta upp dagens förhållanden, men du vill ju ta en fil kand, bli Indienexpert.

Du slår tanken på att förkovra dig i dagens Indien ur hågen, öppnar katalogen igen, bläddrar vidare och letar efter nåt om Kina istället. Då hittar du kurser i kinesiska som till slut kan leda till "Kinesiska - kandidatkurs med inriktning mot affärliv" som i högsta grad handlar om nuet, och en kurs som heter "Östasiens politik och ekonomi" som också verkar vara fokuserad annat än den äldre historien.

Du bestämmer dig: jag struntar i Indien, jag satsar på Kina istället.

Du funderar på att skriva ett upprört brev till universitetet. Du börjar skriva: "Att Stockholms universitet fallerar när det gäller att lära ut aktuella kunskaper om Indien är ett fiasko utan like ..."

Ur Per J Anderssons blogg, se

<http://per-j-andersson.blogspot.com/2008/01/plugga-nt-modernt-om-indien-omjligt.html>

STOCKHOLMS UNIVERSITET SVARAR:

Jag välkomnar Per J Anderssons inlägg om behovet av en utökad Sydasienutbildning vid Stockholms Universitet. Indien och Sydasien genomgår nu en enorm utveckling och Indien intar en framskjuten plats i världssamfundet. Därför borde högskolorna i Sverige satsa brett på Sydasienrelaterade studier.

Sverige har sedan länge två kända men relativt små indologiska avdelningar, en i Stockholm och en i Uppsala, som huvudsakligen bedrivit forskning och studier inom en klassisk indologisk tradition med tonvikt på Indiens klassiska och moderna språk, samt kulturhistoria och litteratur. Det är riktigt att vi börjar den kulturhistoriska undervisningen i Indiens forntid, men redan på fortsättningskursen behandlas kolonialtiden och självständigheten samt det moderna Indiens utveckling från självständigheten och framåt. Vi har kompletterat nutidsorienteringen med en sommarkurs helt inriktad på Sydasiens moderna politiska, ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden. Det är vad vi kan göra med de resurser vi har.

Resurstilldelningen till detta ämnesområde är tyvärr minimal, och tvärtom vad Sydasiens storlek och roll i världssamfundet skulle kräva, så planerar man en reduktion av dessa magra resurser. Jag har till universitetsledningen på olika sätt framfört det okloka i detta och att man just nu snarare skulle utöka satsningen på Sydasienstudier inom alla områden, både statsvetenskapliga, ekonomiska och humanistiska. Jag har bland annat framfört dessa åsikter i en intervju i SU-nytt, september 2005.

Jag delar Per J Anderssons åsikt att en bred och modern Sydasienutbildning borde utvecklas, men jag vill ogärna göra detta på bekostnad av de humanistiska, språkliga och kulturella studierna. Att Sverige helt skulle förlora sin kompetens och forskning inom dessa områden vore olyckligt. Klassisk indologi, med språk, kultur- och litteraturhistoria, äger dessutom en större relevans för förståelsen av det moderna Indien än man först anar. Vi får hoppas att universitetsledningen tänker om och är villig att satsa på utökade Sydasienstudier och öppnar för nyrekrytering och expansion av ämnet snarare än nerdragningar.

Mats Lindberg,

studierektor vid avdelningen för Syd- och Centralasienstudier,
Stockholms Universitet

Länken till sommarkursen **Sydasien 7,5 poäng** bifogas: <http://sisu.it.su.se/info/index/IN1005>

KINA OCH PAKISTAN

Definitionen av en *stat* är - som bekant - den organisation som framgångsrikt hävdar *monopol på våld* inom ett geografiskt område. Oftast är denna organisation en *regering*, och i vardagslag kallar man regeringens våldsmonopol för att den har *kontroll* över sitt territorium.

Pakistans regering har ingen kontroll över norra och södra Waziristan (på gränsen till Afghanistan), ej heller över Swat-dalen samt delar av Baluchistan. Under en tid hade regeringen även förlorat kontrollen över Röda Moskén i Islamabad, som hade tagits över av hundratals beväpnade islamister samt över 400 beväpnade islamistiska kvinnor.

Den 23 juni 2007 kidnappades sju kinesiska medborgare, varav sex kvinnor, som arbetade i en massagesalong i Islamabad. Kidnapparna trodde att massagesalongen var en bordell. Den kinesiska regeringen reagerade våldsamt och krävde offentligt att Pakistans regering måste garantera kinesiska medborgares säkerhet. Några timmar efter kinesernas reaktion frigavs de sju kineserna. Kidnappningen hade organiserats av de militanta islamister som satt förskansade i den Röda Moskén. Därefter, den 2 juli, omringades moskén av regeringstrupper.

Den 8 juli 2007 dödades i en "avrättning" tre kineser som drev en liten affärsverksamhet i Peshawar. Denna "avrättning" uppfattades allmänt som hämnd för att den pakistanska regeringen lät omringa och belägra den Röda Moskén i Islamabad. Kineserna reagerade återigen och krävde offentligt att Pakistan måste undersöka händelsen, fånga de skyldiga, följa upp alla spår och garantera kinesiska medborgares säkerhet. Dessutom reste Kinas andreman i Pakistan till Peshawar med en delegation.

Den 10 juli beordrades trupperna som omringade Röda Moskén att storma den.

Det finns 8.500 kineser i Pakistan, tre gånger fler än amerikaner. Av dessa är 3.500 ingenjörer och tekniker som arbetar på officiella kinesisk-pakistanska projekt som t.ex. hamnen i Gwadar i Baluchistan. Kina har investerat USD 4 miljarder i Pakistan och 12 % av alla utländska företag är kinesiska.

Därför är det signifikant att Kina har övergett sin "tysta diplomati" när det gäller problem i Pakistan. Kinas offentliga missnöje har fått Pakistan att reagera, t.ex. anses det att stormningen av Röda Moskén var en reaktion på kinesiska krav efter kidnappningen av de sju kineserna den 8 juli.

Men långt tidigare har den pakistanska regeringen gått kineserna till mötes. Pakistanska trupper har bekämpat och dödat uighurer, uzbekier och tadjiker som flytt från Kina. Den 2 oktober 2004 dödade Pakistan "Kinas Usama Bin Laden", ledaren för Östturkestanska Islamiska Rörelsen, Hasan Mahsun, som då befann sig i södra Waziristan. Kinesiska Östturkestan (Xinjiang) gränsar till Pakistan och Karakoram Highway går från Pakistan till Kina via Xinjiang.

Sju dagar efter att Mahsun hade dödat kidnappades två kinesiska ingenjörer den 9 oktober 2004 i södra Waziristan, där kinesiska ingenjörer arbetar med att utvinna uran. Pakistan gjorde ett fritagningsförsök, i vilket den ene kinesen dödades, den andre skadades. Strax därefter beordrades 80.000 soldater in i Waziristan och utefter gränsen till Afghanistan. I början av år 2007 lät general Musharaff genomföra en dödlig attack mot 300 uzbekiska och uighuriska militanter som misstänktes bedriva subversiv verksamhet i Xinjiang.

Medan allt detta pågick betalade USA en miljard dollar om året till Pakistan för att finansiera operationer mot talibanerna i norra och södra Waziristan, men resultatet blev i stället att pakistanerna i praktiken gav upp kampen där.

Stormningen av Röda Moskén i Islamabad genomfördes i första hand för att tillfredsställa kinesiska krav, samt för att sända ett meddelande till talibanerna att hålla sig borta från kinesiska intressen i Pakistan. Är det USA:s krig mot terrorismen - eller Kinas?

Efter en artikel i *Sapra India Bulletin*, juli, 2007.

RESA TILL INDIEN med Nyhetsbrevets redaktör som reseledare den 4 - 14 mars 2008

Vi kommer att uppleva Indiens mångtusenåriga historia, religioner, dagligt liv, matkultur och samhällsutveckling.

Resan går till Delhi, Jaipur, Pushkar, kamelritt till ett tältläger med övernattnings i öknen, Ranthambore Nationalpark där vi blir informerade av projektet "Bevara Tigrarna", samt Agra med Taj Mahal och Fatehpur Sikhri. Information, beställning av detaljprogram och bokning sker hos researrangören.

OmniaResor

tel. 021-12 90 90

e-post: info@omniaresor.se

<http://www.omniaresor.se>

INDIEN historisk översikt det moderna Indien hinduismen kastsystemet livsattityder, etikettsregler bilder av Indien av Indienanalytikern David Ståhl

Häftad, v + 130 sidor med kartor.
Stockholm 2006.

ISBN 91-631-9522-4

Pris: 170 kr inkl moms och porto.

Beställes enklast genom
insättning på pg 460 75 60-2.

Bokförlaget EMPATUM

Tel 08-411 04 08

CGH Earth

heter en hotellkedja i Kerala. Den har bl.a. Bangaram på Lakshadweeperna (Indiens bästa badort), Brunton Boatyard i Kochi, Marari Beach utanför Kochi, Spice Village i Periyar, Coconut Lagoon och många andra hotell. Kedjans hotell drivs efter ekologiska och sociala principer. Bl.a. anställer man lokal personal så långt det är möjligt. Mer om dem kan läsas på hemsidan <http://www.cghearth.com>

Indier i Sverige

Det talas om kulturchock och behovet av information och interkulturell kommunikation när svenskar reser till Indien, men har indier samma behov när de kommer hit? Kan de också få kulturchock?

Hur tas indiska besökare emot i Sverige? Vad måste vi tänka på när vi bjuder hit indier för att arbeta eller studera? Har vi hittills tänkt på någonting alls? Vad tycker indierna om oss?

Åse Löfgren-Gunsten, VD för Nordic Relocation Group, talar om sina erfarenheter av mötet mellan indier och svenskar, samt om praktiska svårigheter som attityder, avsaknad av personnummer m.m.

PLATS: Restaurang Maharajah, Timmermansgatan 35 Stockholm, T-bana Mariatorget

TID: Måndagen 18 februari 2008 kl. 19.00

ARRANGÖR: Svensk-Indiska Föreningen

För icke föreningsmedlemmar gäller en entréavgift på 50 kr per person, alternativt kan man vid dörren lösa medlemsavgift 150 kr som ger inträde och medlemskap för 2008.

Såväl före som efter mötet kan man på egen bekostnad mingla och/eller intaga en god indisk måltid tillsammans med medlemmar och andra Indienvänner på restaurangen.

ALLA VÄLKOMNA !

KASTLÖS?



Nyhetsbrevet har ju länge och väl gått till storms mot uttrycket "kastlös". Vi har alltid hävdat att det inte finns några "kastlösa" i Indien. Alla indier har kast, och kastsystemet tillämpas av de oberörbara och oftast även av kristna, muslimer och sikher.

Men se! Det finns tydligen kastlösa på Gotland, varifrån dessa två fotografier har blivit insända av en av våra läsare.

Fråga: Får kastlösa komma in på krogen?



Kurs:

INDIEN - på djupet

Indien är redan en av världens största ekonomier. Om femton år förutspås det vara den tredje största, efter USA och Kina. Vad som sker i Indien påverkar i hög grad oss i Sverige. Ett antal svenska företag har redan köpts upp av indiska företag. Allt fler kvalificerade arbeten tas över av indier. Indien är helt enkelt för viktigt för att nonchaleras.

Tidigare Indienkurs eller motsvarande kunskaper önskvärda.

Kursledare: David Ståhl

Kursnr: 21770

tisdagar 18.30-21.00
Start 1/4, 12 stim, 4 ggr

Pris: 695:-

Studiefrämjandet i Stockholm

Eastmansvägen 8
Stockholm.

tel: 08-555 352 00

fax: 08-555 352 10

stockholm@studieframjandet.se

<http://www.sfr.se/>

SAS BÖRJAR FLYGA TILL INDIEN

SAS har planer på att återuppta sträckan Köpenhamn-Delhi. Till en början kommer man att trafikera sträckan fyra gånger i veckan med en Airbus. Trafiken kommer att påbörjas någon gång under hösten, men exakt tidpunkt är inte bestämd. Priserna är inte heller bestämda.

Detta nummer av Nyhetsbrevet, som endast distribueras via e-post, ges ut till 1.445 mottagare. Därtill kommer de som själva letar upp Nyhetsbrevet på Empatums hemsida.