

NYHETSBRIV **INDIEN**

utgivet av *Indienspecialisten EMPATUM*

Engelbrektsgratan 39, 114 32 STOCKHOLM Bankgiro: 5871-7315

Tel: 08-411 04 08. E-post: empatum@comhem.se

Redaktör och ansvarig utgivare: David Ståhl

Hemsida: <http://www.empatum.se>

Nr 4 2010

Utkommer 5 gånger per år
Femtonde årgången

INDIENSATSNING I STOCKHOLMS KULTURHUS

2 oktober 2010 - 9 januari 2011

Stockholms Kulturhus, vid Sergels Torg, kommer under tiden 2 oktober 2010 - 9 januari 2011 att fyllas med aktiviteter som har med Indien att göra. Modevisningar, konserter, möten och samtal med konstnärer, filmvisningar och internationella författarscenen satsar på indisk poesi. Rum för Barn och Lava fyller sina rum med program och workshops. På Plattan finns den digitala brunnen *The Well* - en direkt koppling mellan Kulturhuset och Bangalore!

Navet i satsningen är utställningen *Samtidigt* på Kulturhuset, där 15 indiska konstnärer från olika generationer kommenterar sin föränderliga omvärld. Några hämtar inspiration från indisk mytologi och historia som får studsas mot ett 2000-tal, alltmer influerat av västvärldens ideal och sociala mönster. Kartan ritas om, städerna breder ut sig, kvinnors självständighet ökar och får både poetiska, ironiska och humoristiska uttryck. Gränserna mellan stad och landsbygd förskjuts.

PROGRAM:

Lördag den 2 oktober

Ropa hej till Bangalore. Brunnen på Plattan utanför Kulturhusets entré finns en brunn som är uppkopplad till Bangalore. Man kan luta sig ner och ropa "Hej" och höra hur Bangalore låter. Kanske svarar någon!

Utställningen **Samtidigt** öppnar i Galleri 5 kl 11.00

Dansa indiskt med Usha Balasundaram i Hörsalen kl 13.00

Indisk dansföreläsning. Usha Balasundaram med grupp uppträder i Ekoteket kl 14.30

Konstnärssamtal med några av de konstnärer som ställer ut i "Samtidigt". Samtalsledare är Maria Lantz, lektor, Kungl Konsthögskolan. Studio 3 kl 13.00.

Barn. Indieninspirerat rum för barn, olika händelser med anknytning till indiska sagor och myter.

Filmserie. Filmvetaren Asha Kasbekar Richards föreläser om indisk film fram till idag, därefter visas filmen Dharm. Klarabiografen, Kulturhuset, vån 2 kl 16.00. Filmserien fortsätter

den 3 okt, därefter onsdagar i oktober. Samtliga filmer har engelsk text.

Söndag den 3 oktober

Matlagning och provsmakning med Sanjoo Malhotra. Ekoteket kl 13.00-15.00.

Utställningen **Samtidigt** visas i Galleri 5 kl 14.00

Film: "Between the lines - India's Third Gender". Skildrar tre *hijras*, eunucker, som lever i utkanten av samhället i Mumbai.

Därefter fortsätter filmserien varje onsdag i oktober. Åldersgräns 15 år

Skräckfilmer.

En helg med indiska skräckfilmer fyllda av gudar, monster, vampyrer, spökem, blod, dans och sång. Klarabiografen, Kulturhuset vån 2. Åldersgräns 15 år, biljettpris: 60 kr.

"The Monster" (Mahakaal).- 3 dec kl 18.00

"Vengeance of the Vamire" (Veerana). 4 dec kl 14.00

"The Closed Door" (Bandh Darwaza), 5 dec kl 14.00.

För ytterligare information, se <http://www.kulturhuset.stockholm.se>

ENDAST BANKGIRO!

Empatum har gått över till bankgiro. Vi har bankgiro nr 5871-7315. Plusgirokotot finns inte längre!



Med Indiens växande ekonomiska betydelse i världen har också landets valuta, den indiska rupien, ökat i internationell betydelse. Från att ha varit en ganska okänd och okonvertibel valuta så har rupien seglat upp som en världsvaluta. Därför utlyste indiska riksbanken (RBI) en tävling där man kunde lämna in förslag till symbol för rupien. Designstudenten Udaya Kumar lämnade in ett förslag som vann. Som synes är symbolen en sinnrik kombination av det latinska alfabetets "R" och devanagarialfabetets "ra" samt ett Euroinspirerat streck. Hitills är det bara fyra valutor som har egen symbol, nämligen USA-dollar (\$), engelskt pund (£), euron (€) och japanska yen (¥). Nu har alltså rupien, vars formella förkortning är INR, sällat sig till denna skara.

Det inkom drygt tretusen förslag.

INDISKA FILMER GRATIS!

På Nätet naturligtvis. Gå till adressen <http://www.youtube.com/movies>

så finns det ett urval av filmer, både västerländska och indiska. Skräck, äventyr, sex m.m. Riktigt bra kvalitet på ljud och bild. Kvalitet på filmerna? Nja, den varierar nog....

VAR ÄR MÄNNEN, VAR ÄR PORSCHEN?

Att det råder underskott på kvinnor i stora delar av Indien känner nog de flesta av Nyhetsbrevets läsare till. Men färre känner kanske till att det även råder underskott på män - i byarna.

När man reser på den indiska landsbygden ser man att det finns gott om barn. Det finns också kvinnor och gamla män. Men var är alla arbetsföra män i åldern 20 - 50 år? Är de ute och arbetar på åkrarna? En del av dem kanske gör det, men de flesta har flyttat in till en stad för att arbeta. De skickar hem pengar till byn och kommer och hälsar på en eller två gånger om året, oftast för att hjälpa till med skörden. Annars är de borta och lämnar kvinnorna, barnen och åldringarna att se efter boskapen och åkrarna så gott de kan.

Skulle vilja sälja åkrarna

Många skulle vilja sälja åkrarna och låta familjerna komma efter dem in till staden och söka arbete där. Men det är omöjligt av två skäl: dels saknar de lagfarter till sitt land. De har inga dokument som visar att de äger åkrarna trots att de kanske har bott där och brukat dem i generationer. Ingen skulle våga köpa deras land av rädsla för att någon annan - eller staten - plötsligt kan göra anspråk på det. Det andra är att männens arbeten i städerna oftast är i den informella sektorn där anställningskydd saknas. De kan bli avskedade från den ena dagen till den andra. Detsamma skulle troligen gälla även familjemedlemmarna om de fick jobb. Livet i staden är visserligen relativt lönsamt, men alldeles för osäkert för att man skall våga lägga alla ägg i samma korg.

Bönderna får lagfarter

Lösningen är naturligtvis att inrätta ett system där bönderna får lagfarter till sin jord. Detta skulle göra det möjligt för dem att sälja sitt land till sina grannar, som i sin tur kanske gör samma sak, och så vidare i flera led. Detta skulle innebära en jordreform, som skulle göra egendomarna större. Den genomsnittlige indiske bonden äger 1,3 hektar. Bristen på anställningstrygghet i städerna skulle kunna lösas med någon form av försäkring.

Marknadsekonomiska metoder

Detta innebär att man löser ett problem

med frivilliga, marknadsekonomiska metoder. Detsamma gäller områden i Bihar, Jharkhand och Chattisgarh som nu härjas av maoisterna. Det är stora, svårtillgängliga områden som har negligerats av myndigheterna. Där finns mycket lite infrastruktur, mycket lite service i form av skolor och sjukvård. Där bor till största delen s.k. stambefolkning, vars enda kontakt med det moderna samhället har varit föroreningar av deras floder. Ibland har de t.o.m. jagats bort från sina områden för att ge plats åt industrier. Även här måste moderna marknadskrafter och samhällsservice introduceras: bättre jordbruksmetoder, bättre möjligheter att placera produkter på marknaden, tillförandet av arbetstillfällen samt skolor och sjukvård.

Producerar väldigt lite

Halva Indiens befolkning arbetar inom jordbruket - och bidrar med 16% av bruttonationalprodukten. Det innebär att halva befolkningen trots hårt arbete producerar väldigt lite. En indisk åker producerar knappt en tredjedel av en kinesisk. De offentliga investeringarna i jordbruket har stagnerat samtidigt som statens utgifter för olika subventioner har ökat. Men det är knappast meningsfullt att öka jordbruksproduktionen om inte kommunikationer och lagringsmöjligheter samtidigt förbättras. Idag förstörs c:a 30 % (uppgifterna varierar kraftigt) p.g.a. dåliga lagringsförhållanden.

Sluta dränka åkrarna

Samtidigt har privata företag börjat göra sig gällande. När McDonalds kom till Indien 1996 bestod Indiens livsmedelsindustri mest av fabriker som gjorde ketchup och glass. De få fryslastbilar som fanns var anpassade till att frakta glass. Den indiska potatisen var för liten, för vattnig och innehöll för mycket socker för att kunna användas till pommes frites åt McDonalds hamburgare. Man introducerade en ny sort och kom överens med ett antal bönder i Gujarat att odla den mot löfte om ett överenskommet pris. Med viss svårighet lärde man de bönder som hade konstbevattning att sluta dränka åkrarna i vatten och i stället använda droppbevattning (drip irrigation). Detta är bättre för jorden, för grödan och det

sparar vatten. Dessutom minskar det skadeinsekter och mögelangrepp. Liknande program har också införts med tomat i Panjab. Initialt stötte man på legala hinder. Indiska delstater har omfattande regler för vilka som får odla vad, hur, och till vem grödan får säljas. Jordbruket är fortfarande kanske den minst "globaliserade" sektorn i Indien.

Accelerera som en Porsche

Om man kunde få fart på Indiens landsbygd genom bättre kommunikationer, bättre lagringsmöjligheter, moderna jordbruksmetoder som också förutsätter en rationalisering av ägandet av jordbruksmarken, samt inrättandet av en livsmedelsindustri som dels informerar bönderna om vad marknaden vill ha, dels köper direkt av dem utan mellanhänder, så skulle Indiens ekonomiska utveckling accelerera som en Porsche när det blir grönt ljus.

SKICKA PENGAR TILL INDIEN

Nyhetsbrevet har ju flera gånger tidigare ondgjort sig över vissa bankers tafflighet när det gäller att skicka pengar till Indien. Nu har en av Nyhetsbrevets läsare skickat in följande:

Jag har hittat "Money2India", som visar sig vara en alldeles utmärkt tjänst. Det är en tjänst från den stora ICICI Bank.

<https://m2inet.icicibank.co.in/m2iNet/m2iNetLoginForm.jsp>

Sedan man en gång registrerat sig med user iD och Password, så ligger ens förra överföringar kvar som adresser, om man vill fortsätta föra pengar till samma konto. Jag väljer då i västra spalten Power Transfer (Wire based) Jag testade med först en liten summa. Sen har jag gjort ett par större. Fungerar perfekt. Man gör det på nätet, där man får upp en sida med ett Tracking Number, som man printar ut och tar med till ett Nordeakontor, som därmed gör överföringen från ens Nordeakonto.

Redan samma eftermiddag fick mottagaren i Bangalore SMS från sin ICICI bank att pengar hade inlutit.

Very geschwint. Och vad jag minns kostade det mig 20 kronor i transferkostnad.

OBS! Nyhetsbrevet har inte testat denna tjänst!

HUS I INDIEN!



Att köpa hus i Thailand har varit populärt bland utlänningar sedan en längre tid. I Sverige finns det speciella mäklare som sysslar med detta.

Men nu börjar det bli populärt bland utlänningar att köpa hus även i Indien, särskilt då i Goa och Kovalam, Kerala. Nyhetsbrevets redaktör känner till fyra svenskar (indier och f.d. indier räknas inte) som har hus i Indien.

Huset på bilden ovan ligger i Kovalam, ägs av ett svenskt par, som gärna hyr ut det. Det har havsutsikt och är perfekt för upp till tio personer. Full service ingår. För mer information titta på

<http://www.houseinkovalam.com>

INDIEN

historisk översikt
det moderna Indien
hinduismen
kastsystemet
livsattityder, etikettsregler
bilder av Indien
av Indienanalytikern
David Ståhl

Häftad, v + 130 sidor med kartor.
Stockholm 2006.
ISBN 91-631-9522-4
Pris: 170 kr inkl moms och porto.

Beställes enklast genom
insättning på Bankgiro: 5871-7315.

Bokförlaget EMPATUM
Tel 08-411 04 08

DETTA NYHETSMBREV

utannonseras till 1.717 mottagare. Därtill tillkommer de som själva letar upp Nyhetsbrevet på Empatums hemsida.

MEDDELA FÖRÄNDRAD E-POSTADRESS!

Okänd konflikt.

INDIEN - KINA - 2

I Nyhetsbrev 5/2009 skrev vi om relationerna mellan Indien och Kina. Vi gick en hel del ganska okänd i Väst. Men nu har tidskriften Economist (21 aug 2010) en inte mindre än fyra sidor lång artikel om ämnet samt en dryg ensidig ledare.

Tidskriften konstaterar att Kina just har gått om Japan som världens andra största ekonomi, och att Kina kanske kommer att gå om USA tidigare än beräknat. Men även Indien marscherar snabbt framåt och kommer också en dag att gå om Japan. Den framtida tävlingen - eller rivaliteten - kommer att stå mellan USA och Kina, mellan Japan och Kina och mellan Indien och Kina.

Kina, konstaterar Economist, är i själ och hjärta fortfarande Mittens Rike och alla andra länder är lydstat. Detta gäller särskilt de asiatiska länderna. Bland Kinas ledare finns en paranoia över att USA kanske tänker omringa Kina med baser och militära samarbeten i Japan, Malaysia, Indien m.m. Japan är en gammal fiende. De flesta kineser anser att Indien är utfattigt, smutsigt, politiskt obeslutsamt och demokratiskt rörligt, indier är vidskepliga och luktar curry. Men samtidigt är åtminstone en del kineser medvetna om att Indien är Buddhas hemland.

Att detta fattiga, rörliga och currylukande land ens skulle kunna jämföras med Kina eller försöka ta sig ton mot Kina är för de flesta kineser en oerhörd tanke.

Indien snabba ekonomiska utveckling och framsteg inom områden som IT och medicinsk forskning har av naturliga skäl medfört ett utökat samarbete med USA. Detta har kulminerat i det s.k. atomteknologiavtalet med USA nyligen, vilket har provocerat Kina. Kina har länge använt Pakistan som en motvikt till Indien med investeringar i vägar, hamnar, man har försett Pakistan med kärnteknologi inklusive kärnvapen. Det finns fler kineser än amerikaner i Pakistan. Men det politiska sönderfallet i Pakistan har minskat landets användbarhet för kineserna. Därför har man i stället aktiverat de gamla gränskonflikterna i Himalaya, både i Ladakh och Arunachal Pradesh, som ett påtryckningsmedel gentemot Indien. Påtryckning för att uppnå vad? Till synes vill man ha delstaten Arunachal Pradesh, delar av Ladakh och små områden utefter gränsen i Uttarkhand och Himachal Pradesh. Men det verkliga syftet är att oroa Indien, tvinga Indien att binda trupper uppe i Himalaya samt möjligen att med dessa åtgärder få Indien att begränsa Dalai Lamas och exiltibetanernas frihet. Ett annat syfte är att hålla konflikten i liv för eventuellt framtida bruk, t.ex. om man skulle vilja starta en storkonflikt med Indien.

En storkonflikt kan betyda många olika saker, alltifrån ett nytt krig i Himalaya till intensiva gränsintermezzon och diplomatiska gräl. Ett nytt krig är det inte många som tror på, inte Economist heller. Men sanningen är att bara månader före Falklandskriget mellan England och Argentina 1982 var det ingen som förutsåg det. Det verkade helt otänkbart. Politik är nämligen inte helt rationellt.

Morgan Stanley: Indien kommer att ha 9,5% tillväxt

Enl Morgan Stanley kommer Indien att ha 9 - 9,5 % tillväxt under perioden 2013-2015, medan Kina kommer att sakta ner till 9% år 2012 och 8& 2015.

MEDDELA ADRESSFÖRÄNDRING

Detta gäller e-postadresser lika mycket som vanliga postadresser. Självklart - eller hur

Apollo Hospitals forskar om stamceller

Apollo Hospitals forskningsavdelning har ingått ett samarbete med amerikanska StemCyte som investerar 15 miljoner USD i ett 50-50 joint venture. Forskningen kommer att äga rum i Apollos forskningscenter i Hyderabad. Förutom stamceller forskar man också inom Ayurveda, samt hur man kan använda mobiltelefoner och IT inom medicin.

Indiens betydelse inom medicinsk forskning tilltar.

UNIKT SJUKHUS I INDIEN

av Sven Andreasson

I den oansenliga staden Vellore, mellan Chennai och Bangalore, ligger ett av Indiens mest ansedda och märkliga sjukhus, the Christian Medical College and Hospital (CMC). CMC har en fascinerande historia. Det startades år 1900 av en ung kvinnlig amerikansk kirurg, Ida Scudder, vars syfte var att i första hand erbjuda indiska kvinnor sjukvård. Från en mycket blygsam start utvecklades så småningom ett ledande universitetssjukhus med forskning och utbildning inom flertalet medicinska specialiteter. Det unika med CMC är att man där kombinerar high-tech sjukvård på internationell högsta nivå med u-landsanpassad hälso- och sjukvård.

Den samhällsmedicinska kliniken på CMC kallas CHAD (står för Community Health and Development). Man har utvecklat en internationellt uppmärksammodell för utbildning i primär- och sekundärsjukvård. CHAD-modellen går i korthet ut på att blivande läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner praktiserar inom den bysjukvård som byggts upp av CHAD. Denna i sin tur bygger på ett nätverk av lokalt rekryterade hälsovårdsarbetare, ofta de traditionella barnmorskorna, som getts en grundutbildning i kost, hygien och barn- och mödrahälsovård. I samarbete med dessa hälsovårdsarbetare besöks alla byar regelbundet av distriktssköterskor och av en mobil läkarmottagning. De patienter som behöver sjukhusvård hänvisas till CHAD:s sjukhus - ett enkelt bysjukhus med 80 vårdplatser. Till denna grundstruktur har man sedan kunnat koppla en rad socialmedicinska insatser som hälsofrämjande arbete, vuxenutbildning, arbetskooperativ, mm.

Den utbildningsmodell som vuxit fram inom CHAD har nu vunnit bred acceptans runt om i hela Indien - och även i en rad andra länder. Problemet har hittills varit att denna acceptans mest har varit teoretisk. På få ställen, om något, har man lyckats implementera modellen i praktiken. Hittills har CHAD-modellen alltså begränsats till ett område med ca 200 000 invånare utanför Vellore. Detta är i sig ingen dålig prestation. Hälsovärdet här är bland det bästa i Indi-

en. Modellens potential är dock betydligt större. På sikt kommer dessa principer säkert att slå igenom i större skala. Problemet är att Indien som nation har akuta och mycket allvarliga problem inom hälsoområdet:

- Spädbarnsdödligheten sjunker kontinuerligt, men är fortfarande 55 per 1000 barn (i Sverige 3 per 1000)

- 26 % i Indien lever på mindre än 1\$ per dag

- 80 % av alla utgifter för hälso- och sjukvård kommer från den privata sektorn. Merparten av alla läkare och sjukhus är privata, och människor betalar från egna tillgångar - vilket ofta leder till stora skulder.

Även om den ekonomiska utvecklingen varit snabb de senaste åren har den sociala och medicinska utvecklingen inte hängt med. Genomgående har man svårt att få den offentliga basala sjukvården att fungera för det stora flertalet som lever på landsbygden. Dels är primärvården ineffektiv med bristande utrustning, dels fungerar de lokala mindre sjukhusen illa pga. svårigheter att rekrytera läkare. Detta är ett mycket stort problem för de fattiga som i stor utsträckning tvingas skuldsätta sig för att få privat sjukvård. Denna ojämlikhet i hälsa har långtgående konsekvenser i Indien där det fortfarande förekommer undernäring och en alltför hög spädbarnsdödlighet. Indien satsar mindre än en procent av sin BNP på den offentliga hälso- och sjukvården. Den privata sektorn är betydligt större, ca tre procent av BNP, men riktas i stort sett bara till den välbeställda medelklassen.

CMC är en fascinerande och unik plats att besöka och många skriver och frågar om de får komma på besök. En del kommer som volontärer, eller för att föreläsa och hålla workshops. Den största och snabbast växande gruppen är studenter från olika vårdutbildningar som kommer för att delta i undervisningen eller för att göra specialuppgifter. CMC har skriftliga överenskommelser, s.k. memoranda of understanding eller MOU, med ett flertal universitet runt om i världen.

Varje år genomför det ledande nyhets-

magasinet *India Today*, en ranking av de 250 läkarutbildningar. CMC rankades som nummer två i Indien och har de senaste åren pendlat mellan första, andra och tredje plats i denna ranking. Vad som i synnerhet prisas i artikeln är CMC:s unika satsning på samhällsmedicinska program och byhälsovård. Artikeln citerar rektor George Matthew som beskriver den övergripande målsättningen att "skapa en läkarkår som kan möta den moderna medicinens utmaningar och samtidigt vara socialt medvetna".

*

Författaren är läkare och ordförande i föreningen *Friends of Vellore* i Sverige. Föreningen ingår i ett internationellt nätverk av stödföreningar för CMC-sjukhuset i Vellore. Föreningens arbete inriktas inom två områden, stöd till utvecklingen av äldreomsorg i Vellore, samt en satsning på vattenfrågor. Det handlar såväl om rent dricksvatten som fungerande avlopp och latriner. Man samlar in pengar till dessa verksamheter och ordnar sammankomster där man äter indisk mat, diskuterar projekt och har kul tillsammans. Kontakt: sven.andreasson@gmail.com; <http://www.friendsofvellore.se>

Anmärkning: Beträffande utbildnings-samarbetet mellan CMC och Sverige, se anordnade Svensk-Indiska föreningen ett möte med några svenska studenter därifrån.

De var fascinerade av hur mycket man kan åstadkomma med enkla medel. Undervisningen var gammaldags katederundervisning, mycket läxor och utantillplugg. Det var ordning och reda. Studenterna skulle ligga och ha släckt kl 22.00. Mot detta gjorde svenskarna uppror, och resultatet blev att de skulle vara inne kl 22 men fick gå och lägga sig när de ville. Då gällde detta även de indiska studenterna.

Senare ville de indiska studenterna ändra på en ordningsregel. Då gick de till svenskarna och bad dem begära detta. "Om ni begär det så blir det så, och då kommer det att gälla oss också!" Och så blev det!

Svenskarna tyckte att det var arbetsintensivt, mycket disciplin och plugg och tentamina. "Men vi har aldrig förut lärt oss så mycket på så kort tid!" tillade en av studenterna.

RESOR

Indien har på senare tid seglat upp som ett resmål för svenskar, både affärsresenärer, akademiker och turister. Nyhetsbrevets redaktör har som bekant lett en del gruppresor till Indien. Han har lagt märke till vissa trender: 1. De flesta gruppresenärer har varit i Kina innan de reser till Indien. De flesta säger att Indien är mer färggrant och exotiskt än Kina, att indierna är vänligare

och lättare att tala med. Kina är mer välordnat, saker och ting fungerar bättre i Kina. 2. Indien är mindre fattigt (fast fattigare än Kina) än vad de flesta har väntat sig. Det är också mer utvecklat, t.ex. är vägarna bättre etc. 3. "Var är korna?" Alla "vet" att det vimlar av heliga kor överallt, att de stoppar upp trafiken m.m. När det sedan visar sig att det inte är så blir många förvånade.

Kvinnoresa till Rajasthan med Elin Bolmgren 24 nov - 11 dec 2010

Genom vår färdledare Elin Bolmgren, får vi en unik möjlighet till en personlig inblick i Indien och den indiska kvinnokulturen. Vi möter vänner till Elin; kvinnor som lever i byarna så som man gjort i tusentals år, men även moderna, välbildade storstadskvinnor och människor som arbetar för att stärka kvinnor. Målet med resan är att lära känna och förstå den indiska kvinnans situation såväl på landsbygden som i städerna.

Dessutom spanar vi vilt i Sariska nationalpark, åker på kamelsafari, besöker den Rosa staden och Taj Mahal. För den som vill finns möjlighet till yoga och ayurvedabehandling. Resan passar dig som är nyfiken på den indiska kulturen och är beredd att möta den med öppna sinnen!

Pris 32.900 kr inklusive allt.



<http://www.gransloresor.se>
tel 0151-209 00

Hästsafari i Rajasthan 27/11 - 6/12 2010

Följ med på en gruppresa med svensk reseledare till prins Siddhar Singh i Rajasthan som välkomnar dig till en exotisk ritt på sina fina hästar. Denna långritt är en kontrasternas ritt. Den inleds med att du kan känna dig som en drottning eller kung i ett palats och därefter ger dig ut på landsbygden och får se hur de flesta lever sitt dagliga liv. Att göra detta på hästryggen är som alltid det bästa sättet.

Denna resa är densamma som dåvarande Empatium Resor en gång i tiden anordnade.

Pris per person (ex flyg) 19.000:-
Researrangör: Häst & Sportresor
tel 0176-261 534.

E-post: info@hastsportresor.se

För ytterligare information, dagsprogram m.m. se
http://www.hastsportresor.se/land/indien_grupp09.asp

KULTURRESA TILL INDIEN

14/11 - 25/11 2009

anordnad av Nationalencyklopedin

Under ledning av Indienkännaren *David Ståhl* ska vi uppleva de stora kontrasternas Indien. Vi ska låta oss fångas av den färggranna kulturen, några av världens mest storslagna sevärdheter och historiska minnesmärken. Vi ska möta många spännande människor och olika religioner. Vi ska besöka överdådiga maharajapalats men också byar på landsbygden som ger oss inblick i det mödosamma vardagslivet. Allt detta kryddas med promenader i spännande miljöer, kulturshopping och härlig avkoppling.

Programmet börjar i New Delhi där ser vi de pampiga byggnaderna från det brittiska imperiets tid, nu regeringsbyggnader för det självständiga Indien. I Old Delhi besöker vi landets största moské och upplever folklivet i de gamla gränderna. I Agra väntar Taj Mahal. Khajuraho fascinerar oss med sina underbara tempelskulpturer, en av Asiens allra främsta tempelskatter. I hinduernas heliga stad Varanasi ska vi uppleva den förtätade stämningen vid Ganges där pilgrimerna i soluppgången tar sitt rituella bad. Inte långt därifrån finner vi Sarnath, den plats där Buddha höll sin första predikan.

**12 dagar, Finnair, David Ståhl
leder resan, pris 26.150 kr**

För dag-för-dag-program och ytterligare information:
kontakta Indienspecialisten, tel 08-545 952 50



Bli medlem i Svenska-Indiska Föreningen! Sker enklast genom insättning av 150 kr (gäller för två personer) på postgiro 35 57 39-4. För studenter är avgiften 100 kr. Uppge även e-postadress.

<http://www.indien.nu>