

# NYHETSREV **INDIEN**

utgivet av **Indienspecialisten EMPATUM**  
Engelbrektsgatan 39, 114 32 STOCKHOLM Postgiro: 460 75 60-2  
Tel: 08-411 04 08; E-post: [empatum@comhem.se](mailto:empatum@comhem.se)  
Redaktör och ansvarig utgivare: David Ståhl  
Hemsida: <http://www.empatum.se>

## OUTSOURCING - 4

Detta med outsourcing tar aldrig slut! Vi har fått en mängd svar och synpunkter från våra läsare. Enligt Nyhetsbrevets högst vetenskapliga och statistiskt säkerställda statistik över inkomna reaktioner är 60 % av läsarna positiva till outsourcing. Dessa 60 % ser det inte som något problem, och om det är några problem så är de av övergående art. "När tre hästdragna vagnar ersätts av en lastbil, så får en av kuskarna lära sig köra lastbil, den andre får bli bilmekaniker och den tredje skulle i vilket fall som helst ha pensionerats".

Resterande 40 % ser outsourcing i varierande grad som ett problem, som måste hanteras på rätt sätt. "Hästdragna vagnar skall ersättas med lastbilar under kontrollerade former och under en längre tidsperiod med socialt ansvar. Några av kuskarna som inte klarar av omställningen får bli hjälpredor på lastbilarna (precis som på lastbilar i Indien)".

Ingen av de läsare som har hört av sig har varit tvärt emot all outsourcing, men den attityden finns i samhället och framkommer ibland i massmedia. I presidentvalet i USA representerades den av John Kerry. "Förbjud lastbilar!"

I ett TV-program om outsourcingföretag i Indien den 7 november framkom att det är mycket attraktivt bland ungdomar att få arbeta i ett call center. Visserligen kan arbetet vara stressigt och monotont, men det är relativt välbetalt och dessutom är det en bra språngbräda in på arbetsmarknaden. De sökande är alla relativt unga, de har en akademisk utbildning men har ofta inte haft något arbete tidigare. Personalsättningen är ganska hög, men det beror på att de anställda med call-centerjobbet som merit lätt får ett bättre arbete. Alternativet är i de flesta fall total arbetslöshet - ett nog så vanligt fenomen i Indien!

En annan aspekt som framfördes i TV-programmet var att det i Väst är omöjligt att få såpass välutbildade ungdomar att arbeta i ett call center. Utbildning är viktigt, eftersom det ger större möjlighet att förstå och kunna hantera uppdragsföretagets (det västliga företags) verksamhet och kundrelationer.

Sedan får man inte glömma att outsourcing inte bara är call centers, det är också bokning, bokföring, forskning, dataprogrammering och mycket annat.

Se även ambassadör Kishan S. Rana om outsourcing på sid 2.

## INDIERN RINGER HELST I MOBILEN

Svenska Dagbladet hade den 9 november en notis om att antalet mobilabonnemang nu överstiger antalet fasta abonnemang i Indien. Antalet mobilabonnemang är 44,5 milj. medan antalet fasta abonnemang är 43,9 milj. Ökningen av antalet nalleinnehavare visar inga tecken att minska, snarare tvärt om. Detta beror delvis på att nallarna har blivit billigare samt att såväl abonnemangsavgifterna som samtalsavgifterna har sänkts drastiskt.

Alla som har åkt bil i Indien vet att man ganska ofta hamnar bakom ett traktorsläp. På traktorn sitter ett antal personer och släpet är högt lastat antingen med säckar, spannmål eller skrot. Högst upp på lasset brukar det sitta en gubbe. Då Nyhetsbrevets redaktör var i Indien i början av året, så talade gubben uppe på lasset i en mobiltelefon! Då förstod redaktören att marknaden för mobiltelefoner hade breddats!

Nr 5 2004

Utkommer 5 gånger per år  
Tionde årgången

### Kokokommunism:

## KOMMUNISMEN I KERALA - 2

Med anledning av vad vi skrev i förra numret om kommunismen i Kerala så bör påpekas att Kerala just nu styrs av Kongresspartiet.

Beträffande kommunismens ställning i Kerala och det faktum att den har begränsats av Indiens demokratiska konstitution, har vi fått ett genmäle av Jasmina Nedevska, som är informationssekreterare hos Ung Vänster:

*Måste erkänna att jag ändå ställer mig lite frågande till varför man inte kan beskriva Kerala som kommunistiskt. En demokratisk konstitution står väl inte i motsättning till att införa ett någorlunda klasslöst samhälle? Tvärtom, anser jag.*

*Maktkoncentration och annat, som i artikeln beskrivs som "dåliga sidor" av kommunismen, tycker jag snarare är sådant som hörde ex. Sovjetsystemet till. Som ju bevisligen inte var klasslöst (kommunistiskt) oavsett vad deras sk kommunistparti hävdade.*

Jomenvisst! Problemet är bara att om man tittar på verkligheten, det som kommunisterna brukade kalla för praxis, så är/var alla länder som kallade sig kommunistiska eller som styrdes av partier som kallade sig kommunistiska, utan undantag, diktaturer!

Sedan kan man tycka att en viss diktatur är bra - men den är likväl en diktatur. Att dra gränsen mellan diktatur och demokrati är inte alls svårt - om man bara vill. Kerala och Västbengalen är demokratier.

Förresten finns det kokosnötter i Västbengalen också - det kanske är därför?



Se även

**Mer om Kerala  
på nästa sida.**

<http://www.kerala.gov.in/>

# SVENSK-INDISKA FÖRENINGEN

## Fest:

### DIVALI

Den 22 oktober firade Svensk-Indiska Föreningen Divali med ett kvällsprogram på Hotell Hilton, Slussen. Inte mindre än 140 personer avnjöt en kväll bestående av traditionell indisk invigning med tändande av lampa, tal av ambassadör Chitra Narayanan, tre dansföreställningar och en svensk-indisk stå-upp-komiker, därefter en indisk måltid. Under måltiden, då stämningen var riktigt hög, såldes nästan tusen lotter till det lotteri som anordnades. Inte mindre än 32 priser hade skänkts av olika företag. Av alla priser som vanns, t.ex. resor till Tallinn, middag på Hilton, Slussen och många andra tycker nog Nyhetsbrevets redaktör att det bästa var att Svensk-Indiska Föreningens IT-ansvarige vann en jättestor nallebjörn! Elite Hotels donerade inte mindre än fem priser på en helg vardera på ett av sina hotell!

## Föreläsning:

### ”EMERGING INDIA: POTENTIAL & CHALLENGE”

Att Indien håller på att bli ett avancerat, högteknologiskt land som samtidigt har en stor reserv av billig arbetskraft, både välutbildad och mindre välutbildad, har blivit en utmaning för i-länderna. En stor smäll mot vårt självförtroende är just att Indien - och i viss mån Kina - har så gott om välutbildad arbetskraft, ungdomar med gammaldags gymnasiekompetens och uppåt alltmedan olika rapporter här i Sverige visar att standarden på vår skola hela tiden sjunker. Detta gäller inte bara Sverige, tendenserna finns i större delen av Västvärlden. Det är ingen tillfällighet att protektionism i form av motstånd mot outsourcing, motstånd mot (fri)handel, Attac-rörelsen m.m. kommer just nu.

Om allt detta och mycket annat fick Svensk-Indiska Föreningens medlemmar höra vid ett celebret besök den 25 oktober av f.d. ambassadören Kishan S. Rana. Efter föredraget blev det en stundtals livlig debatt.

Kishan S. Rana är Indiens motsvarighet till Sverker Åström, pensionerad men pigg seniordiplomat. Han har tjänstgjort i Kina, vid vars utrikesdepartement han fortfarande undervisar. Vidare har han varit indisk ambassadör i Kenya, Algeriet, Tjeckoslovakien, Mauritius och Tyskland. Nu är han "Visiting Fellow" vid Churchill College, Cambridge samt vid Institute of Chinese Studies, New Delhi. Dessutom är han verksam vid Diplo Foundation som är baserat på Malta och i Geneve. Diplo Foundation bedriver e-utbildning för diplomater.

Tidigare på dagen hade ambassadör Rana talat för UD:s aspiranter samt föreläst över ämnet "India in the 21st Century" på Utrikespolitiska Institutet.

**Svensk-Indiska Föreningens** nya format för möten fungerar väl. Den nya formen är att vi håller till en trappa ned i restaurang Maharaja på Timmermansgatan. Om det är stor tillströmning så är lokalen lite trång, men de fyra stora fördelarna är att de som vill kan äta i samband med evenemanget, lokalen är alltid tillgänglig, lokalen är gratis samt den är centralt belägen. Slå det, den som kan!

**Nästa programpunkt** är en specialvisning av utställningen Möten med Buddha den 7 december.

## MER OM KERALA

Även Svenska Dagbladet har uppmärksammat Kerala. Man har haft en serie små blänkare skrivna av Anneli Rogeman som med sin familj har bosatt sig i Kerala. De har i tre korta "Resebrev" skildrat sina äventyr där. För att vara bosatta där verkar de förvånansvärt turistaktiga. Anneli och hennes familj har uppmärksammat (i SvD den 31 okt) att Kerala har använts i debatten om kommunism i Sverige (se artikel på sid 1). Hon konstaterar att Kerala ingalunda är "klasslöst", att kvinnorna av tradition har en stark ställning men att dowry-systemet nu sprider sig även i Kerala. I slutet skildrar hon en märklig händelse då hon skall anmäla sin dotter till musikkolan. Då hon lämnar in blanketten säger den pompöse tjänstemannen att han måste tala med hennes man - flickans far - om detta. Eftersom fadern är bortrest så går det inte och därmed kan dottern inte börja i musikklassen.

Det är säkert sant att tjänstemannen var pompös och manschauvinistisk, men något stöd i lagen för detta hade han inte. Man måste kunna stå på sig - även i Kerala!

## SIDA VÄLKOMMET TILLBAKA

Det var förra våren som Indien, något överraskande, tackade nej till bistånd från bl.a. Sverige (se Nyhetsbrev 3/2003). Sidas arbete med en ny landstrategi fick läggas i träda. Indiens beslut var en del i den nya självbild som håller på att växa fram: en regional stormakt, ett avancerat utvecklingsland i nivå med Kina och Brasilien som självt ger u-hjälp och mjuka lån till länder i Afrika.

Men den nya Kongress-ledda regeringen har åter välkomnat länder som Sverige - på villkor att biståndet uppgår till minst 25 milj dollar om året. Det når inte Sverige upp till, så det blir ingen förändring på kort sikt för SIDA.

Den nya regeringen vann valet på en mer fattigdomsorienterad politik, och omsvängningen hänger nog samman med detta, säger Jan Essner, Indiens ansvarig på SIDA.

Ur Omvärlden nr 7, okt 2004

Bli medlem i Svensk-Indiska Föreningen! Sker enklast genom insättning av 150 kr (170 kr för familj) på postgiro 35 57 39 - 4. Stöd föreningens arbete med att sprida kännedom om Indien i Sverige!

स्वीडिश इन्डियन सोसायटी

SVENSK - INDISKA FÖRENINGEN  
SWEDISH - INDIAN SOCIETY

BÄSTA HEMSIDAN OM INDIEN  
<http://www.indien.nu>

## Valresultatet:

### INTE DE FATTIGAS MEN DE "UTESLUTNAS" PROTEST

I Nyhetsbrev nummer 2/2004 gjorde vi ett försök till kort analys av det överraskande valresultatet. Omedelbart då valresultatet blev känt sades det att det var "de fattiga" som hade röstat bort BJP. Nyhetsbrevet uttryckte en viss tvekan till detta. Det är fortfarande för tidigt att komma med några definitiva slutsatser, men statsvetaren Ashutosh Varshney frågar i tidskriften India Today (juni 7, 2004) vad det egentligen var som väljarna röstade mot? Den konventionella visdomen är redan att de röstade mot den nya ekonomiska politiken, att det var de fattiga som röstade mot en politik som gynnade endast "de rika" eller oftare "den mobiltelefonalande klassen i städerna", men Varshney ställer sig tvekan inför detta. Centre for the Study of Developing Societies i Delhi har intervjuat 25.000 människor, av denna studie framgår att 44 % av "de fattiga" ansåg sig ha det sämre än för fem år sedan, medan 46 % ansåg sig ha det bättre. Om denna studie stämmer är "de fattiga" mycket splittrade i frågan och kan inte förklara det för BJP så förödande valresultatet.

En annan förklaring går ut på att det var "den försummade landsbygden" som röstade bort BJP och deras ekonomiska politik. Att göra en analys av varje - eller åtminstone av ett stort antal - valkretsar kommer att ta lång tid, men redan vid en hastig överblick kan man se att BJP förlorade i storstäderna Delhi, Mumbai och Chennai. I de relativt urbaniserade staterna Maharashtra, Gujarat och Tamil Nadu gick det också relativt dåligt för dem, med det gick bra i de efterblivna delstaterna Madhya Pradesh, Rajasthan och Orissa. Svaret finns någon annanstans, enligt Varshney, och han tror sig ha hittat det:

BJP-koalitionen vägledades av två saker, dels att stärka Indiens ställning internationellt, dels kom "hindutva"-politiken att definiera vilka folkgrupper som var "inne" respektive "ute". Enligt Varshney var valresultatet inte riktat mot BJP:s utrikespolitik, däremot ogillades deras politik av "uteslutning".

Muslimerna ansåg sig "uteslutna" med delvis brutala medel som t.ex. i Gujarat. Att utesluta muslimer var en bärande del av BJP:s ideologi. Detta ogillades inte bara av muslimerna utan även av en stor majoritet icke-muslimer. Extremism, fanatism och fundamentalism har ingen större grogrund hos Indiens folk. Uteslutningen gällde även andra grupper som kristna och daliter, ehuru mindre brutalt och i daliternas fall utan officiell ideologisk grund.

Varshneys slutsats blir att den nya Kongress-ledda regeringen bör slå in på en mer "inklusiv" politik, där alla folkgrupper känner att de är delaktiga och välkomna.

### INDIENINTRESSERAD F.D. ABB-CHEF

Kommer ni ihåg Percy Barnevik, gamle ABB-chefen? Percy Barnevik har alltid varit intresserad av Indien, och han var en av de få näringslivstoppar i Sverige som faktiskt hade studerat landet.

Nu har han engagerat sig i en helt ny verksamhet. Det handlar om den svensk-indiska hjälporganisationen Hand In Hand som är verksam i delstaten Tamil Nadu. Hand In Hand hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna. Percy Barnevik kom i kontakt med organisationen första gången år 2000 och engagerade sig genom att agera dörröppnare i Indien och skänka pengar.

- Hjälparbetet är fantastiskt. Det är rena drömmen att se vad som kan uträttas här nere med ganska små medel. Vi köper ut barn som sålts och arbetat tio till tolv timmar om dagen på fabriker. Vi sätter dem i våra övergångsskolor för att sedan få in dem i reguljära skolsystem och behålla dem där. För närvarande är takten 100 barn i månaden, men vi ska upp i 250 nästa år, säger han. Han berättar också om sitt engagemang för så kallade självhjälpgrupper som är riktade enbart till kvinnor.

- Vi satsar bara på kvinnorna i självhjälpverksamheterna eftersom vi litar mer på dem. De är mer ansvarstagande. Männerna super och spelar inte sällan bort familjens pengar, och det är inte ovanligt att de lämnar kvinnorna i sticket, säger han.

Forts. nästa sida

## Filmrecension:

### HUMORISTISKA BOMBAYDRÖMMAR

Filmen Bombay Dreams har nu gått upp på de svenska biograferna. Det är en svensk film, regisserad av Lena Koppel. Den handlar om tonårstjejen Ebba, som är adopterad från Indien, hennes mamma, bästa vännen Camilla, pojken Erik som Ebba är lite kär i samt den elaka, blonda flickan Katja som delvis rivaliserar med Ebba om Erik.

Ebba har alltid velat veta mer om sitt ursprung i Indien, och en vacker dag hittar hon brev från sin biologiska, indiska mamma, brev som hennes svenska mamma har gömt.

Ebba och Camilla planerar att åka till Indien (Bombay) på egen hand, men i sista minuten backar Camilla ur och Ebba åker ensam.

Flickornas drömmar och fantasier om Indien visas som Bollywood-dansscener. Filmen är mycket humoristisk och mänsklig och har en hel del obehagliga scener från skolan och om Ebbas och Camillas ansträngningar att få ihop pengar till resan.

Filmen innehåller inga pekpinningar eller övertydigheter. Den antyder på ett fint sätt tristessen i skolan, överdriven hastighet på gymnastiklektionerna, Ebbas undran över sitt ursprung, mammans rädsla för att åka till Indien, fattigdom och kulturkrock i Indien, nervositeten inför mötet med den biologiska mamman. Trots att de vuxna spelas av relativt kända skådisar är det ändå Gayathri Mudigonda (Ebba) och Nadine Kirschon (Camilla) som tar priset. De skulle utan tvekan kunna få var sin Oscar - om filmen hade varit på engelska, hade haft erfoderligt lobby-stöd och tillräckligt många miljoner dollar som back-up.

Sist men inte minst: filmen är rolig!

Se även filmens hemsida:

<http://www.bombaydreams.se>

**GLÖM EJ MEDDELA  
ÄNDRAD E-POSTADRESS!**

## JESUS I KASHMIR

av Per Beskow

”Jesus överlevde korsfästelsen samt reste därefter till Indien där han levde i stillhet till relativt hög ålder.

Hans grav finns nära  
Shrinagar i Kashmir.”

Känner ni igen denna historia?

Författaren, som är docent i religionshistoria, klarlägger sanningen i och bakgrunden till denna historia. Häftad bok, 61 sidor.

Beställes via Empatums postgiro 460 75 60-2, pris 80 kr inkl moms

Detta Nyhetsbrev går ut i 1.117 ex med snigelpost och 922 ex med e-post. Summa 2.039 ex.

## INDIEN

historisk översikt  
det moderna Indien  
hinduismen  
kastsystemet  
livsattityder, etikettsregler  
av Indienkännaren  
David Ståhl

Häfte, v + 115 sidor med kartor.  
Stockholm 2003.  
ISBN 91-631-3797-6  
Pris: 170 kr inkl moms och porto.

Beställes enklast genom  
insättning på pg 460 75 60-2.

Bokförlaget EMPATUM  
Tel 08-411 04 08

## SPRID KÄNNEDOM

om Nyhetsbrevet bland vänner och bekanta! Vi vill nå ut till fler!. Ge bort en prenumeration i julklapp. Det är ju gratis - smart, eller hur?

## Läs och Res

söker medarbetare



### Ansvarig resor till Sydasiens

#### Detta är LÄS och RES

- ◆ producerar själva och säljer resor till U-länder sedan 1979
- ◆ informerar initierat om våra länder
- ◆ Snart 9 anställda och 45 reseledare runt om i världen.
- ◆ I år planerar vi för 50 olika resor till 31 länder för minst 1200 resenärer

#### Detta förväntar vi oss av dig

- ◆ Intresse för att sprida information kring seriöst resande
- ◆ Dokumenterade kunskaper om Sydasiens, särskilt Indien.
- ◆ Egna erfarenheter av resande i regionen
- ◆ Erfarenhet av administrativt arbete
- ◆ Lätt formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska
- ◆ Vill arbeta på heltid

#### Vi är glada om du dessutom har detta

- ◆ Data- och webbkunskaper
- ◆ Kunskaper om andra regioner utanför Europa och Nordamerika
- ◆ Gärna kunskaper om Tibet och andra länder i regionen
- ◆ Vi ser med särskild glädje på manliga sökande
- ◆ Du får gärna vara invandrare

Ansökan på mail snarast. Vi förväntar oss en personlig ansökan, CV samt gärna ett foto. Frågor besvaras av Lina Karlberg och Christian Jutvik.  
e-mail: christian.jutvik@lasochres.se

Läs och Res

tel 08-452 96 96

Swedenborgsgatan 3 Box 175 52, 118 91 Stockholm

<http://www.lasochres.se>

### Percy Barnevik, forts

- Någon kan ha en affärsidé om att exempelvis köpa en vävstol, en symaskin eller starta en liten grönsaksodling, eller väva korgar, sätta upp ett bageri, ta över kantinserveringen på företaget eller starta en cykelverkstad.

- De fattiga kvinnorna är stolta och vill göra rätt för sig. De har nästan inga kreditförluster. Det innebär att de kan skapa inkomster på ett eget och naturligt sätt och kan börja klättra uppåt. När de kommit i gång betalar de tillbaka lånet, säger Percy Barnevik.

- I och med att vi har varit framgångsrika skapar det tryck på myndigheterna. Vi borrade brunnar i byar som länge kämpat för att få vatten. Kort därefter borrade myndigheterna också en brunn i byn. När vi byggde ett hus byggde myndigheterna också ett hus, säger Percy Barnevik.

## INTERNETADRESSER

Här är en portal som innehåller information om mässor, möten, internationella konferenser m.m. i Indien. Bland mycket annat innehåller den en länk till ”Indo-Asian Car Rally” som just nu har kört in från Indien till Myanmar. Titta själva!

<http://ibef.org/events.aspx>

**Nordiskt Center i Indien.** The Nordic Centre med adressen C-7, Nizamuddin East, New Delhi, har nu fått officiell status i Indien. Det invigdes officiellt av ministern för Human Resources Development, Arjun Singh den 12 oktober. För mer om centret, se

<http://www.nci.uio.no>



Den här bilden hittade vi när vi gjorde en Google-sökning på ”Indien” och valde ”bilder”.