

NYHETSREV *INDIEN*

utgivet av *Indianspecialisten EMPATUM*
Engelbrektsgratan 39, 114 32 STOCKHOLM Postgiro: 460 75 60-2
Tel: 08-411 04 08; E-post: empatum@comhem.se
Redaktör och ansvarig utgivare: David Ståhl
Hemsida: <http://www.empatum.se>

Nr 5 2005

Utkommer 5 gånger per år
Tionde årgången

INVESTERA I INDIEN!

Kan man investera sina sparslantar i Indien? Är det inte farligt? Och förresten är det väl besvärligt, man måste ta ut sina pengar, stoppa dem i fickan och resa ner till Indien för att på ort och ställe hitta någonstans där man kan sätta in dem? Nej, inte längre.

Fondmäklarfirman **Hagströmer & Qviberg** startade den 1 september 2004 en Indiefond, som noteras i svenska kronor på börsidorna. Man köper och säljer fondandelar via svenska banker precis som vilken annan fond som helst.

"Vi har redan flera tusen kunder, och dessutom är fonden just nu vår bästa när det gäller värdeökning", säger VD för Hagströmer & Qviberg Fond i Fond AB, Magnus Holm, nöjt. Fondens kunder är till största delen privatpersoner. Fonden är med i premiepensionssystemet.

Under 1800-talet var England den stora motorn i världsekonomin, på 1900-talet var det USA och i framtiden kommer det utan tvekan att vara Kina och Indien. Båda länderna suger till sig utländsk kapital, förutom enklare tillverkning och tjänster typ call-centers så förläggs alltmer av avancerad forskning och produktutveckling till dessa länder. Det vore direkt oansvarigt att negligera dessa investeringsmöjligheter, påpekar Magnus Holm.

Hagströmer & Qviberg har en hel avdelning som är specialiserad på s.k. emerging markets. Asienfonder, där alla länder i Asien finns representerade, har funnits länge. Men nu är det dags även för oss svenskar att börja skilja ut de olika länderna i Asien. Japan, Kina, Taiwan och Indien är sinsemellan mycket olika.

Men möts ni inte ofta av tvekan eller misstänksamhet när det gäller Indien? Nej, svarar Magnus Holm, vi har haft ett Indienmöte för våra kunder. De var mycket intresserade och ställde frågor som visade att de kände till en del om landet. Fast intresset för Indien är annorlunda än för t.ex. USA eller Japan. Många ställer frågor om politik, kultur och sociala förhållanden när det gäller Indien. Det gör man knappast när det gäller USA eller Japan.

Hagströmer & Qviberg samarbetar med fondförvaltaren Franklin Templeton som har indiska medarbetare i såväl Mumbai som Chennai. Dessa sysslar med att granska företag och göra fundamental aktieanalys. Det finns en speciell broschyr om fonden som på framsidan har en bild av en hinduisk gud, ett laboratorium, en vacker call-centerflicka med hörlurar samt - naturligtvis - Taj Mahal.

Även **Banco** har startat en Indiefond, det skedde i augusti i år. Banco reser denna höst runt flitigt i Sverige och informerar om Indien och om sin fond. Den möter också stort intresse, det kommer många åhörare till informationsmötena. Även Banco märker att frågorna kring Indiefonden är annorlunda jämfört med andra fonder. Frågor om politiska och sociala problemställningar är vanliga. En ämne som ofta förekommer är barnarbete.

"ABN AMRO, som äger Banco, har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsfrågorna. I fjol fick banken Financial Times utmärkelse som bästa CSR-bank, dvs bästa bank ur ett hållbarhetsperspektiv. ABN AMRO har också utnämnts till sektoredande i Dow Jones Hållbarhetsindex. Detta visar att banken är en god bit på väg", säger Catarina Carlsson, rådgivare på Banco.

forts. sista sidan

SVENSK-INDISKA FÖRENINGEN

Den 10 oktober framträdde journalisten på SvD Johan Myrsten, som talade över ämnet Indien, tillväxt, rättvisa, demokrati. Johan Myrsten hade inte mindre än 14 artiklar om Indien i SvD:s näringslivsbi-laga i somras, samt en del extra artiklar efteråt.

Föredraget var mycket intressant och en livlig diskussion utbröt efteråt. 35 personer närvarade.

SKOLBÖCKERNA: OLAGLIGA NÄSTA ÅR?

Enligt vad Nyhetsbrevet har erfarit har bokförlaget Natur och Kultur börjat tänka om. Detta mest som en följd av att man fått en ny verställande direktör, Eva Swartz. I framtiden tänker man ha en lite mera stringent kontroll över vad som skrivs om främmande länder.

Även utbildningsdepartementet har reagerat, och regeringen lägger i höst oktober en proposition, där det bl.a. står:

Även valet av läroböcker är viktigt. Alla läroböcker är bärare av värderingar och kulturella signaler som påverkar barns och ungdomars människosyn och omvärldsuppfattning. Det är därför av stor betydelse enligt regeringens mening, att läroböckerna inte är föråldrade och sprider fördomar och förlegade föreställningar och häri genom strider mot grundläggande och demokratiska värderingar samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Om propositionen antas av riksdagen så kommer den att gälla fr.o.m. 1 januari 2006, och då blir även NoK:s skolböcker - åtminstone de värsta - om Indien olagliga!

Har ni missat vår granskning av skolböckerna? Den finns på Empatums hemsida.

Attitydutveckling:

INDISKT BISTÅND TILL SVERIGE!

Indien ger som bekant utvecklingsbistånd, (u-hjälp) till ett antal länder, bl.a. i Afrika men också Afghanistan. Den indiska regeringen beslutade den 15 april 2004 ge utvecklingsbistånd till Sverige. För detta ändamål har man inrättat organisationen **Adis** (Administration of Development-Incentives to Sweden), lett av statssekreterare **Nirac Nitmaj**. I policydokumentet fastställs följande:

1. Utvecklingsbistånd är numera ett ömsesidigt partnerskap. Alla länder har något att lära av varandra. Det indiska biståndet till Sverige är främst en fråga om kunskapsöverföring, även om viss finansiering från Indien kan komma ifråga i speciella fall.

2. Sverige och Indien genomgår just nu en likartad utvecklings- och reformprocess, bort från socialism till marknadskrafter och globalisering.

3. Sverige har stora problem på områden där Indien har erfarenhet av problemlösning, Adis har identifierat sju områden:

a) Utbildning. Den svenska skolan har allvarliga problem med målsättning, disciplin och kvalitet på undervisningen. Det råder en avsevärd förvirring då det gäller lärarnas kompetens och befogenheter. Adis konstaterar att Indien har en gammal bildningstradition och att den indiska skolan ligger långt framme då det gäller kunskapsförmedling, kunskapsmätning, målsättningar och disciplin.

b) Kulturlivet. Teater och konserter är tillgängliga nästan enbart för de rika, p.g.a. de höga biljettpiserna. Detta beror på att kultursponsring är ett eftersatt område i Sverige. Här är Indien ett föregångsland: den klassiska dansen, musiken och konsten har en gammal folklig förankring. Kulturevenamang i Indien har oftast fri entré.

c) Rättväsendet. Lag och ordning försämras snabbt i Sverige. Värde transporter och banker rånas mycket ofta. Polisen klarar upp endast 20 % av alla brott. Bara i Storstockholm våldtas kvinnor nästan varje dygn. Sverige har en av Västeuropas svagaste polisorganisationer. Brottsoffer är öppet oförsämrade i domstolarna. Svenska fängelser har svårt att hålla kvar sina fångar bakom de lås och bommar som eventuellt finns. Här har Indien mycket att erbjuda då det gäller organisation och dimensionering av polisen, straffskalor, förhörsteknik, domstolsprocedurer m.m.

d) Lokal demokrati. Sverige är en demokratisk stat, men i hög grad centralstyrt. Den lokala demokratin är mycket svag. Här har Indien, med sin federalism och sitt panchayatsystem, mycket att tillföra. I Indien skulle det vara otänkbart att centralregeringen i New Delhi beordrade en stad, t.ex. Gorakhpur, att införa biltullar utan lokal förankring.

e) Sjukvården. Sjukvården är underdimensionerad i Sverige och präglas av långa väntetider, underfinansiering samt ett lagfäst förbud mot privata entreprenörer. Många behandlingar finns inte i Sverige, och det finns listor på sjukdomar som inte skall behandlas. Här skulle Indien, med sin avancerade sjukvård och sina många aktörer inom verksamheten, ha mycket att tillföra för att bl.a. öka mångfalden och valfriheten samt stärka det demokratiska inflytandet.

f) Tjänster i hemmen. Samtidigt som det råder arbetslöshet i Sverige så finns det nästan ingen personal som utför hushållsna tjänster. I de fall då dessa finns utförs de nästan alltid svart. Här har Indien stor kompetens.

g) Rasrelationer. Sverige plågas av kravaller (riots) mellan svenskar och invandrare. Dessa innefattar ofta grovt våld som skottlossning och liknande. Invandrare har svårt att få arbete i såväl privat som offentlig sektor. Indien har ju som bekant inget majoritetsfolk eller -språk, och man har en lång tradition av att umgås över religions- och språkgränser.

Adis konstaterar att det främst gäller kunskapsöverföring och attitydutveckling. I många fall finns både pengar och kunskap, men det fordras en förändring av attityderna. Här ligger svenskarna efter, mest beroende på befolkningens litenhet, vilket gör att färre nya idéer kommer upp till ytan, konstaterar man.

Turistbilaga:

”DET FANTASTISKA INDIEN”

En bilaga med namnet ”Det fantastiska Indien” bifogades Svenska Dagbladet den 7 sept i år. Den innehåller turistinformation av ganska hög klass, en rese-skildring från Rajasthan, samt antal annonser om resor till Indien. Här och var ges korta historiska tillbakablickar, det finns också några faktarutor.

Den intressantaste artikeln är kanske den om ”medicinsk turism”, där man redogör för Indiens avancerade sjukvård. Folk från Indiens grannländer, Sydostasien samt även från England reser till Indien för t.ex. hjärtoperationer, cancerbehandlingar m.m.

Precis som vi svenskar precis nu har upptäckt Indien som destination för investeringar (se sid 1) så kanske vi kommer att upptäcka den indiska sjukvården.

Vill ni ha bilagan? Hör av er till Indiska Ambassaden, tel 08-10 70 08.

Om ”medicinsk turism” till Indien, se Nyhetsbrev 3/2005

SKICKA PENGAR TILL INDIEN

Nyhetsbrevet har tidigare (nr 3/1997) ondgjort sig över hur trögt och dyrt det är att skicka pengar till Indien.

Vi rekommenderar nu att använda Plusgirot (f.d. Postgirot). Deras utlandsservice är superb. Nyhetsbrevet har använt Plusgirot via internet ett antal gånger, och det har alltid fungerast. Avgiften är 75 kr. Men det förutsätter två saker: a) att man känner till mottagarens bankkontonummer, b) mottagarbankens (den kontoförande bankens) BIC-kod (tidigare kallat SWIFT-kod).

Enda problemet är att indiska betalningsmottagare ofta fortsätter den gamla engelska stilen att skicka fakturor utan kontonummer. Att förmä mottagaren att delge sitt kontonummer och bankens BIC-kod - som mottagaren och ofta även bankkontoret inte känner till - kan gå trögt. Fast nyhetsbrevet har ett knep: *ingen information - ingen betalning!*

**GLÖM EJ ATT ANMÄLA FÖR-
ÄNDRAD E-POSTADRESS!
Det måste man göra själv.
Operatörerna gör det inte!**

Karma:

ÖDE ELLER FRIHET?

From Death to Birth, av Pandit Rajmani Trigunait. Himalaya Institute Press 1997. 216 sidor. ISBN 0-89389-147-9.

Karma är ett lika välkänt som missförstått begrepp i Väst - och delvis även i Öst. Alltsom oftast tror man att karma är detsamma som ett blint, oföränderligt, öde, som man bara har att underkasta sig. I denna vulgäruppfattning ingår även i Väst (däribland i vissa svenska skolböcker, se Nyhetsbrev 1-4/2005) att man inte skall visa medlidande och hjälpsamhet mot andra människor, eftersom deras problem är skapade av dem själva och att de har sig själva att skylla.

Alla, inklusive svenska skolboksförfattare, som till äventyrs tror detta borde läsa denna bok. Den är full av exempel på hur både man själv, men även visa gurer och devas (hinduiska gudar) kan hjälpa en människa att förändra sin karma.

Författaren delar in karma i tre underavdelningar: a) dormant, "lagrad" karma, konsekvenser av tidigare gärningar och tankar som vi bär med oss men som ännu ej har visat sig; b) potentiell karma, sådan karma som vi ännu ej har skapat men som vi p.g.a. vår personlig-

het kommer att skapa; samt c) aktiv karma, den som visar sig just nu.

Av dessa tre är det endast lagrad och aktiv karma som existerar, den potentiella existerar ännu inte, men den kan förutsägas. Den potentiella och den lagrade karma kan ändras och påverkas betydligt lättare än den aktiva. Okunniga människor upplever den aktiva karman som ett "öde".

Författaren poängterar att all karma är mental, men att den kan visa sig på det fysiska planet. Karma ger individen vissa förutsättningar - skapade av henne själv - utifrån vilka hon har frihet att påverka sitt öde och ändra inriktning på sitt liv. Detta kan man göra genom studier, meditation, "Karma marga" gärningarnas väg dvs socialt arbete, att gå i lära hos en lämplig guru eller genom att dyrka en deva. Men ingen guru eller deva kan hjälpa adepten om denne inte uppfyller vissa krav och anstränger sig själv. Man kan aldrig gå rakt på tvärs mot sin karma, men man kan påverka den.

Våra handlingar, kriyas, skapar karma. Denna lagras i vårt undermedvetna. Författaren liknar det undermedvetna vid en källare, dit alltför många slänger ner gamla möbler och annat skräp. Till slut har man ingen aning om vad som finns i

i källaren, och man kan knappast komma in i den för all bråte som finns där. Yogaövningar syfter till att städa upp i källaren och systematisera innehållet samt göra det känt för innehavaren. Den som behärskar sitt undermedvetna behärskar också sitt liv och sin karma.

Pandit Trigunait uppmanar oss vanliga människor att försöka inse att vår vanliga värld är en illusion, i den betydelsen att vår uppfattning av den är subjektiv. Därför skall vi inte klänga oss fast vid saker i världen. Låt karma komma och gå, ibland är det behagligt, ibland är det fyllt av lidande, men håll huvudet kallt, ta det lugnt och kläng inte fast. Det bästa sättet att utvecklas och förbättra sig själv - och därmed sin karma - är att förkovra sig.

Boken innehåller många exempel på hur gurer och devas har ingripit och, så långt det varit möjligt, "sturt upp" människors karma. Dessa exempel kan kanske tyckas vara lite väl brokiga och mytologiska, och man behöver inte tro på dem om man inte vill. Men de illustrerar ändå att karma går att påverka, och att vi samtidigt som vi lyder under karmas lag ändå har en fri vilja.

Missade ni vår genomgång av Natur o Kulturs skolböcker? Se Nyhetsbrevet nr 1 - 4/2005. Den fullständiga granskningen, med alla bilder, finns på Empatums hemsida.

INDIEN ÄR BILLIGASTE TURISTMÅLET

Curacao och Singapore är dyrast bland nya resmål				
Här har du vinterns nya charterorter och den prisnivå du kan förvänta dig på resmålen.				
Land	Nya chartermål	Medeldyr restaurang	Medelklasshotell	En Big Mac
		En pers	Rum/natt	
Argentina	Buenos Aires	40-160	270-630	13
Brasilien	Buzios, Porto de Galinhas, Rio Formoso	90-150	200-550	19
Curacao	Curacao	115-230	520-1200	-
Egypten	Safaga, Assuan	40-90	95-580	12
Indien	Divar Island, Panaji	25-50	90-680	6
Israel	Eilat	90-180	190-770	29
Jordanien	Aquba	40-64	115-330	-
Kina	Beijing, Hongkong, Shanghai	35-95	250-750	10
Kuba	Cayo Coco	45-150	150-500	-
Malaysia	Langkawi	45-120	160-650	11
Oman	Salalah	80-200	300-910	18
Singapore	Singapore	120-250	400-1200	17
Sri Lanka	Balapitiya, Koggia	40-80	160-450	13
Thailand	Trang, Kho Hai, Nai Thon Beach	40-70	170-500	12
Uruguay	Punta del Este	60-120	150-450	-
Venezuela	Isla de Margarita	50-120	190-420	17
Vietnam	Phu Quoc	45-150	150-500	-

Alla priser i svenska kronor. KÄLLA: X-CHANGE

Nyhetsbrevet har ju flera gånger tidigare skrivit om turism till Indien. Vi har påpekat att såväl de höga priserna på flygbiljetter, som visumavgifter gör det dyrt att turista i Indien. Valutaväxlingsföretaget X-Change har gjort en sam-

manställning som visar att Indien är det billigaste landet av 17 jämförda länder! Så om man stannar en lite längre tid i Indien så tjänar man in merkostnaden för att ta sig dit.

JESUS I KASHMIR av Per Beskow

”Jesus överlevde korsfästelsen samt reste därefter till Indien där han levde i stillhet till relativt hög ålder.

Hans grav finns nära Shrinagar i Kashmir.”

Känner ni igen denna historia?

Författaren, som är docent i religionshistoria, klarlägger sanningen i och bakgrunden till denna historia. Häftad bok, 61 sidor.

Beställes via Empatums postgiro 460 75 60-2, pris 80 kr inkl moms

Detta Nyhetsbrev går ut i 1.059 ex med snigelpost och 1.160 ex med e-post. Summa 2.219 ex.

INDIEN
historisk översikt
det moderna Indien
hinduismen
kastsystemet
livsattityder, etikettsregler
av Indienkännaren
David Ståhl

Häfte, v + 115 sidor med kartor.
Stockholm 2003.

ISBN 91-631-3797-6

Pris: 170 kr inkl moms och porto.

Beställes enklast genom
insättning på pg 460 75 60-2.

Bokförlaget EMPATUM
Tel 08-411 04 08

Sprid gärna Nyhetsbrevet b land väner och bekanta! Vi vill gärna komma upp i 3.000 exemplar! Men tänk på att vi **inte** tar emot nya snigelpostmottagare!

Apropå ”medicinsk Turism”, som vi har omnämnt tidigare i våra nyhetsbrev, så finns det en hemsida för detta. Observeras bör att den inte är uttömmande, många av de indiska sjukhusen har egna hemsidor som inte finns länkade till denna.

<http://www.medicaltourismindia.com>

Fonder, forts

Av Bancos alla fonder som sysslar med s.k. ”emerging markets” har Indienfonden den största riskspridningen. De två största branscherna är IT (20%) och energi (20%). I Rysslandsfonden utgör olja 60 %. Indienfonden förvaltas av ABN AMRO:s kontor för Asien, som har fem medarbetare på plats i Mumbai.

Andra Indienfonder finns hos Östgöta Enskilda Bank och Simplicity.

Allt detta kommer att ha en pedagogisk effekt i Sverige. Att välkända fondförvaltare startar Indienfonder borde signalera att Indien är ett framgångsrikt land som man mycket väl kan investera i, precis som man gör i länder som Ryssland och Kina.

Indiska investeringar i Sverige.

Men det är inte bara svenskar som skall investera i Indien, utan även motsatsen skall gälla. Svenska regeringen har anslagit 1,5 milj kr till ISA (Invest in Sweden Agency) för att skapa intresse i Indien för att investera i Sverige. Främst kommer man att marknadsföra högteknologiska branscher samt områden där Sverige har stor kompetens, och där det finns en tydlig efterfrågan från indisk sida.

- Det finns en intressant potential för indiska investeringar i Sverige, säger näringsminister Thomas Östros i ett pressmeddelande - allt enligt tidningen Omvärlden nr 6/2005

KTH-STUDENTER I INDIEN

Project India 2005 är ett projekt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som just har avslutats. Tio studenter har studerat Indien grundligt samt därefter rest runt i Indien, där de har besökt både indiska och svenska företag samt universitet. De har även studerat teman som t.ex. outsourcing, infrastruktur, fattigdom samt intervjuat både företagsledare, arbetare, journalister m.m. Ett grundligt hantverk, som bl.a. har resulterat i boken ”India, Yes, yes, no problem?”, som innehåller en hel del intressanta artiklar och statistik.

Projektet avslutades också med ett seminarium på KTH den 12 oktober då olika aspekter av Indiens utveckling och svensk-indiska förbindelser ventilerades. Några av talarna där var så intressanta att de kommer att erbjudas att framträda för Svensk-Indiska Föreningen i vår.

Indiska investeringar i Sverige har redan kommit igång. Bharat Forges har köpt det svenska företaget Imatra i Karlskoga, enligt uppgift för 110 milj dollar.

Chefen för Invest in Sweden Agency, Kaj Hammerich, ledde en delgation till Indien, som bl.a. undersökte möjligheterna att öppna ett kontor där.

Bli medlem i Svensk-Indiska Föreningen! Sker enklast genom insättning av 150 kr (170 kr för familj) på postgiro 35 57 39 - 4. Stöd föreningens arbete med att sprida kännedom om Indien i Sverige!

स्वीडिश इन्डियन सोसायटी

SVENSK - INDISKA FÖRENINGEN
SWEDISH - INDIAN SOCIETY

<http://www.indien.nu>

INTERNETSIDOR

Den indiska gudinnan Santoshimaa har en egen hemsida. Enligt tidskriften Sydasien (3/2005) är hon en relativt ”ny” gudinna, som tillkom för c.a trettio år sedan. Hon tillbeds framför allt av kvinnor.

<http://www.jaisantoshima.com>

Tankesmedjan SAPRA India i New Delhi, som sysslar med utrikes- och säkerhetspolitik i Syd- och Centralsien, ger ut en tidskrift, SAPRA India Bulletin. Den innehåller mycket intressanta artiklar. De har inte mindre än två hemsidor:

<http://www.subcontinent.com>
<http://www.icfdc.com>